

Pedro Akkermans - Ik lach om het leven

(Tekst: H. Peters/Muziek: M. Luesink)

Er was een tijd dat ik het belangrijk vond
Wat anderen van mij dachten
Dat ik niet wist hoe ik in het leven stond
En anderen om mij lachten

Maar nu, nu is het mijn beurt
En doen hun woorden mij niets
Want wat er ook gebeurt
Ik ben veel meer dan mensen zien

Refrein:

*Wat een ander ook van mij vindt
Ik lach om het leven
Geniet van mijn vrouw en m'n kind
En wil nog veel beleven*

*Zeg maar wat je wilt
Het raakt me niet meer
Nee, jij toont geen fatsoen
Ik geniet toch elke keer
Omdat ik doe wat ik zelf wil doen*

Wat ik heb geleerd in het leven
Ze zijn alleen jaloers om wat ik doe
Hoeveel liefde ik ook zal geven
Ze praten toch wel, en hoe

Dus leg ik het mooi naast me neer
Nee, niemand die doet mij nog zeer
Die roddels raken mij niet meer
Ik weet waar ik voor leef

Refrein:

*Wat een ander ook van mij vindt
Ik lach om het leven
Geniet van mijn vrouw en m'n kind
En wil nog veel beleven*

*Zeg maar wat je wilt
Het raakt me niet meer
Nee, jij toont geen fatsoen
Ik geniet toch elke keer
Omdat ik doe wat ik zelf wil doen*

*Zeg maar wat je wilt
Het raakt me niet meer
Nee, jij toont geen fatsoen
Ik geniet toch elke keer
Omdat ik doe wat ik zelf wil doen
Omdat ik doe wat ik zelf wil doen*